

## In memoriam: Esther A. de Boer

Verschenen in *PThUnie* 4, 3 (november 2010), p. 3 en op [www.riemerroukema.nl](http://www.riemerroukema.nl)

Riemer Roukema

Op 6 juli 2010 is dr. Esther A. de Boer overleden, op de leeftijd van 51 jaar. Zij was sinds 1 juni 2009 universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU, vestiging Kampen. Vanaf de eerste dag van haar aanstelling heeft zij meegewerkt aan de integratiecursus 'Actueel Theologisch Thema', die vijf weken duurt en bestemd is voor alle bachelorstudenten. In oktober 2009 bleek zij ernstig ziek te zijn. De behandeling leek aanvankelijk succesvol, maar uiteindelijk begaf haar lever het en is zij, een dag of tien nadat dit werd ontdekt, gestorven.

Zij heeft van 1977 tot 1987 theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met haar man Klaas Spoelstra is zij daarna vier jaar legerpredikant in Seedorf geweest. Vervolgens is zij tot 2003 als predikant verbonden geweest aan de gereformeerde kerk te Ouderkerk aan de Amstel. Zij en haar man kregen drie kinderen.

Sinds zij tijdens haar studie ontdekte dat er een oud evangelie op naam van Maria Magdalena bestond, heeft zij zich ingezet voor de bestudering daarvan én van de nieuwtestamentische teksten over deze leerlinge van Jezus. Eerst schreef zij hierover een populair boekje, dat in 1996 uitkwam en in zes talen is vertaald. In 1998 werd zij dankzij een regeling van de Theologische Universiteit Kampen 'pastoriepromovendus' voor de helft van de werktijd. Haar proefschrift ging over Maria Magdalena in de Bijbel en in het Evangelie van Maria. Zij wilde daarin aantonen dat dit geschrift minder gnostisch was dan doorgaans werd aangenomen. Haar promotie vond plaats in december 2002.

In 2006 publiceerde zij een nieuw boek, *De geliefde discipel*, een verzameling van teksten over Maria Magdalena uit de eerste eeuwen van het christendom, voorzien van haar commentaar. Meteen stond een Engelse uitgeverij klaar om het boek te vertalen. Ondertussen werkte ze ook aan een klein boek over Marcella, een geleerde vrouw uit het oude Rome, die zo goed in de Bijbel thuis was dat haar verklaringen ook mannen imponeerden. Het kwam uit in 2009. Van 2007 tot 2009 heeft zij aan de Radboud Universiteit te Nijmegen tijdelijk college gegeven. Het stemt droevig dat zij na haar aanstelling aan de PThU, waarmee zij heel gelukkig was, slechts enkele maanden in Kampen heeft kunnen werken. Daarom hebben slechts weinigen aan de PThU haar goed leren kennen. Voor wie haar kenden, blijft de herinnering aan een fijnzinnige, gedreven, doortastende en deskundige collega.