

Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen worden predikanten opgeleid. Wie geven daar les? Wat is hun specialisme? En hoe staan ze in de kerk? Een serie interviews, deze maand: **prof. dr. Riemer Roukema**.

'Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!'

De reformatoren grepen voor de uitleg van de Bijbel regelmatig terug op de Kerkvaders, maar de huidige protestanten lezen de Bijbel vaak alleen door de bril van de Reformatie. Het is volgens PthU-hoogleraar dr. Riemer Roukema van belang om kennis te nemen hoe in de eerste eeuwen over Jezus Christus werd gedacht en geloofd. Die tijd hebben we als protestanten en katholieken gemeenschappelijk.

Roukema (1956) is sinds 2002 hoogleraar Nieuwe Testament, eerst in Kampen en vanaf 2007 aan de Protestantse Theologische Universiteit, sinds 2012 in Groningen. Daarvoor was hij predikant in Oppenhuizen (Fr.) en in de Amsterdamse Pijp, docent aan de Theologische Universiteit in Kampen en hoogleraar in Straatsburg. Om gezondheidsredenen treedt hij per 1 september af als hoogleraar Nieuwe Testament, maar hij blijft als parttime onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom. "De rector wilde mij niet kwijt."

FASCINEREND

"Teruggaan tot de Reformatie is niet verkeerd, maar vaak wel eenzijdig. Ik ben geïnteresseerd in het ontstaan van het Nieuwe Testament en de manier waarop dit door de Kerkvaders van de eerste eeuwen is uitgelegd, naast de traditie van de Gnostiek. Het is fascinerend hoe de figuur van Jezus zo'n oneindige hoeveelheid literatuur heeft teweeggebracht.

Wat opvalt is hoeveel verschillende interpretaties er zijn, maar ook dat de standpunten en dilemma's altijd weer terug komen, zoals die van de Gnostiek in het latere New Age. Door de geschiedenis van de Bijbeluitleg te bestuderen leer je te relativeren en hedendaagse opvattingen in perspectief te plaatsen. Er zijn lijnen te trekken, zaken die terugkomen, maar niet altijd rechtstreeks of in dezelfde bewoordingen.



DA VINCI CODE

Voor mezelf fungeren de Bijbel en de eerste eeuwen van de Kerk als bron van het geloof. Ik vind het belangrijk dat we ons daarop oriënteren om goed te weten waar we vandaan komen. Het Nieuwe Testament is een collectie geschriften die in de eerste eeuwen is samengesteld. Soms is pas in de vierde eeuw beslist of een bepaald geschrift in het Nieuwe Testament zou worden opgenomen. Het bevat de oudste bronnen over Jezus en de vroegste geschriften uit de begintijd van het Christendom. Nu wordt wel beweerd, zowel door populaire auteurs zoals Dan Brown (*Da Vinci Code*) als door serieuzere auteurs, dat de echte Jezus in gnostische geschriften is bewaard gebleven. Daar geloof ik niets van en dat wordt door historisch onderzoek ook niet bevestigd.

KERKLEDEN HEBBEN OOK VRAGEN

Theologie is belangrijk voor onze kerk die leeft in een kennissamenleving. Als gelovigen moeten wij met kennis van

zaken over ons geloof kunnen nadenken en op een goed niveau het gesprek met anderen aangaan. Ook bij kerkleden leven kritische vragen. Theologie is nodig om te kunnen weten hoe er in de loop van de tijd is geloofd. En om nu te kunnen geloven en dat in de huidige cultuur te verantwoorden.

Zelf ben ik eerst gemeentepredikant geweest voordat ik aan de universiteit werkzaam werd. Ik had niet anders gewild. Al die mensen en hun verhalen had ik niet willen missen. In mijn woonplaats Zwolle ga ik vaak naar de Waalse kerk, waar ik soms in de diensten voorga. Ik ga ook regelmatig voor in andere kerken, af en toe in het Fries. Ik ben volop iemand van de Kerk. Ik vind het belangrijk om als theoloog bij het grondvlak van de kerk betrokken te zijn." ■



DIRK VISSER
freelance journalist